

ze lardenen mijn stad, graven een gat tussen toekomst en zo als het was  
de aarde ligt open de ribbenkast bloot en het tocht in het benige lijf  
waar het Maasdal voorzichtig de adem inhoudt, de massa zich voegt in de rij  
vlot het graven, de moten  
met horten en stoten  
komt zuid  
komt noord  
naderbij

deze stad, met handen gevormd uit water en klei  
zo, als het was, zo als het ooit is begonnen  
met water en klei wordt de damwand gestut, een weg voor 't kunstwerk gebaad  
over een brug  
onder een duiker  
een tunnel  
de tunnel  
er doorheen

*neem een voorbeeld aan het water  
laat je leiden door het spoor  
verdwijnt in de omhelzing  
van de stad  
deze stad  
laat je door*

stil de stad, stil de nacht, oorverdovend gedruis  
hijsen, stampen, ankers, storten, horten, stoten,  
als de aarde zich sluit, het litteken heelt, groeit er een paradijs  
deze weg

.....  
een stippellijn  
gaat weg  
en geruisloos  
voorbij

*neem een voorbeeld aan het water  
laat je leiden door het spoor  
verdwijnt in de omhelzing  
van de stad  
deze stad  
laat je door*

rood, aan rood droomt de avondspits, de lange loper van stempels voorbij  
deze stad, te groot voor de weg naar de zon, de poort naar Europa te klein  
in naam van de Koning  
wijs ik de weg  
ik omhels  
en ik blijf  
ik ga door

*neem een voorbeeld aan het water  
laat je leiden door het spoor  
verdwijnt in de omhelzing  
van de stad  
deze stad  
laat je door*